

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



GRUNOPOST



**Verenigingsblad van de
*Philatelisten Vereniging
Groningen***

Emmastraat 5, 9722 EW Groningen

**51e jaargang - nr 5
oktober – november 2016**



SAFE SAFE DUAL Noderland



Nederland Compleet teksten 2108 t/m 21104 - 1852-heden (excl. AM, WV, ZD & OB) in 4 blauwe "Vokama" 14-ringse banden met GOUDEN WAPENOPDRUK

Bestelnr. 21001040
mct 4 bijbassende cassettes 784

SAFE Signoscope



De optisch-elektrische watermerkzoeker

testapparaat	Bestelnr. 9886
Signoscope T1	Bestelnr. 9887
Transformator	Bestelnr. 9891
Stofkap	Bestelnr. 9875
Signoscope I2	Bestelnr. 0876
Transformator	Bestelnr. 9878
Batterijen (per stuk)	

SAFE Droogpers



Vervaardigd met versterkt glasvezel. Inclusief 20 droogbladen en 5 foliebladen.

Droogpers	Bestelnr. 1040
Droogbladen (20st.)	Bestelnr. 1042
Foliebladen (20st.)	Bestelnr. 1044

SAFE PERFOtronic



De **PERFOtronic** laat de juiste tandingewaarde zien
PERFOtronic Bestelnr. 9850
Inclusief bijbehorende ingebouwde adapter

N.B.: Prijlijst op aanvraag.

Heeft één van deze artikelen uw interesse gewekt?

Deze zijn bij ons in de winkel te bezichtigen.

Emmastraat 5 · 9722 EW Groningen



SAFE Importeur:
SAFE Nederland / Van Maastricht Coins & Stamps Rotterdam
Duteraloot 02-04 - 3011 HJ Rotterdam
Tel · 010 - 414 30 77 • e-mail · m.maastricht@wvc.nl
www.safe-nederland.nl



GRUNOPOST

Verenigingsblad van de Philatelisten Vereniging Groningen

Redactie : J.P.A.Tolsma, G.D. v. d. Molen

Opmaak: B. Buring, G.D. v. d. Molen

VERSCHIJNT ZES MAAL PER JAAR

CENTRUM PHILATELISTEN VERENIGING GRONINGEN

Emmastraat 5, 9722 EW Groningen

Tel. 050 - 525 96 10

Geopend elke woensdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Website: www.philatelist.nl

ISSN: 2211-0925

Contributie: Phil. Ver. Groningen, afd. contributie,
rekening nr.: **NL98INGB0004491102**

Ledenadministratie: E.W. Flentge, Oude Hoflaan 11,
9751 BK Haren, tel. 050 - 534 91 31

51^e jaargang - nr 5 - oplage 455 - oktober/november 2016

Inhoudsopgave:

- blz. 4: Agenda ledenavond oktober 2016
- blz. 5: Agenda ledenavond november 2016
- blz. 6: Van de voorzitter
- blz. 7: Een herinnering aan een groot voorzitter
- blz. 8: Kleine envelop, klein stukje geschiedenis
- blz. 11: De abdij van Orval, ofwel de Notre-Dame d'Orval
- blz. 19: De nasleep van de Tweede Wereldoorlog
- blz. 22: Advertentie POST NL
- blz. 23: Advertentie Rietdijk veilingen
- blz. 24: Opsporing verzocht
- blz. 26: Herinneringen aan WO I
- blz. 29: Nieuws van "De Postzegelvriend"
- blz. 30: Activiteiten in de regio

De ledenavond van oktober zal worden gehouden op MAANDAG 24 OKTOBER a.s. in 't Vinkhuys, Diamantlaan 94 te Groningen. De vergadering begint om 20.00 uur.

Van 19.00 tot 20.00 uur is er gelegenheid om te ruilen.

Voorafgaande aan de vergadering kunt u ook de kavels van de kleine veiling inkijken.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen van de ledenavond van 26 september 2016
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Aanmelding nieuwe leden
6. Filatelistische nieuwtjes
7. Veiling
8. Pauze
9. Lezing door *****
10. Rondvraag
11. Verloting
12. Sluiting

Toelichting op de lezing:

De ledenavond van november zal gehouden worden op MAANDAG 28 NOVEMBER a.s. in 't Vinkhuys, Diamantlaan 94 te Groningen. De vergadering begint om 20.00 uur.

Vanaf 19.00 u is er gelegenheid om te ruilen.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen van de ledenavond van 24 oktober 2016
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Aanmelding nieuwe leden
6. Filatelistische nieuwtjes
7. Veiling
8. Pauze
9. Lezing door
10. Rondvraag
11. Verloting
12. Sluiting

Van de voorzitter

Het nieuwe postzegelseizoen is al ruim een maand onderweg en ongetwijfeld heeft u de albums en stockboeken weer uit de kast gehaald, als ze daar voor de zomer in waren opgeborgen. De echte fanatieke filatelist heeft ze natuurlijk steeds onder handbereik gehouden ondanks het feit dat de eerste weken van september wat het weer betreft niet de meest ideale waren voor de filatelisten. Temperaturen van 30 graden en meer zijn voor de meeste postzegelverzamelaars een beetje te veel van het goede.

Toch zijn bij onze vereniging alle activiteiten al weer opgestart. Het bestuur heeft zijn eerste bijeenkomst weer achter de rug en ook de eerste veiling was op 24 september al weer een feit. Ook de eerste ledenavond op 26 september in het ons vertrouwde Vinkhuys ligt weer achter ons. Het loopt allemaal op rolletjes en dat is mede te danken aan de vaste "hulptroepen" waarop het bestuur nooit tevergeefs een beroep doet.

Ook de ruilers weten de weg naar ons Centrum goed te vinden. Met name op woensdag is het een komen en gaan van verzamelaars. De zaterdag daarentegen wordt door velen gezien als een rustdag of een dag voor andere activiteiten. Het aantal bezoekers is dan vaak op één hand te tellen. Het bestuur gaat de komende maanden bekijken of de openingstijden op zaterdag moeten worden aangepast.

Zojuist las ik in de krant dat POST NL haar tarieven gaat verhogen tot € 0,80 voor een gewone brief in verband met het teruglopend postvervoer van brieven. Ik vraag me af waar dit naar toe gaat; het verzamelen van postfrisse zegels van Nederland wordt op deze manier een dure aangelegenheid.

Tijdens de jaarvergadering van maart jl. heeft u kennis kunnen maken met onze nieuwe bestuursleden Gerrit Visser en Jan Bennes Steur. Nu kan ik u vertellen dat Gerrit Visser het secretariaat op zich gaat nemen en Jan Bennes Steur als algemeen commissaris aan de slag gaat. Beide heren wens ik veel succes toe in hun werk voor de vereniging. Met hun komst is het bestuur weer een stukje jonger geworden. Een goed teken!

Tot slot wil ik de hoop uitspreken u regelmatig in ons Centrum te mogen begroeten. Onder het genot van een kop koffie valt er veel te bespreken, te beleven (en te lachen) en er is voor weinig geld heel veel te koop.

Namens het bestuur wens ik u een gezond en prachtig postzegelseizoen toe.

Jaap Kramer

Een herinnering aan een groot voorzitter

In de geschiedenis van onze vereniging "Honderd jaar filatelie onder de Martinoren" wordt uitgebreid aandacht geschonken aan voorzitter Klaas Kielman die vele jaren niet alleen voor de vereniging maar ook als bondsbestuurslid actief was voor de filatelie. Van 1930 tot 1962 was hij als voorzitter de grote vernieuwer van en de drijvende kracht achter onze vereniging. Hij is terecht in 1962 tot ere-voorzitter van de vereniging benoemd en enkele jaren later tot lid van verdienste van de Ned. Bond.

Maar hij was ook een enthousiast verzamelaar. Een mooie herinnering daaraan vond ik in een rondzending van Po & Po, de vereniging van poststukken en poststempelverzamelaars. De heer Kielman had eigen enveloppen laten bedrukken met zijn naam en adres die hij gebruikte om tentoonstellingsstemfels en gelegenheidsstemfels te verzamelen.



Hier zo'n voorbeeld: de brief, gefrankeerd met 1½ cent is op 27 aug. 1932 afgestempeld met het stempel van de Prov. Zeeuwse Postzegeltentoonstelling te Vlissingen en het stempel van de 23e Ned. Filatelistendagen die tijdens deze tentoonstellingen werden georganiseerd en waar de heer Kielman ongetwijfeld aanwezig is geweest.

Voor die tijd een hele expeditie van Groningen naar Vlissingen, temeer daar hij op 28 augustus natuurlijk terug moest zijn om Groningens Ontzet te vieren. De brief is natuurlijk een stukje filatelistisch maakwerk maar tegelijk ook een mooie herinnering aan een voorzitter die 32 jaar lang de vereniging met hart en ziel geleid heeft.

John Tolsma

Kleine envelop, klein stukje geschiedenis

door Han de Bruin

Afgelopen “wilde veiling” waren er veel zegels en albums, maar weinig poststukken, dus ben ik maar weer in de stapels van Gidy gedoken. Daar trof ik onder andere een bescheiden envelopje uit 1905 aan, gericht aan ene mevrouw Lewis.



Nu is de achternaam Lewis in Amerika net zoveel voorkomend als de achternaam de Vries in Nederland, dus zo bijzonder is dat niet. Bovendien was de envelop leeg, terwijl ik het meer zoek in beschreven brief-, ansicht- of veldpostkaarten die passen in een historische context.

Mevrouw Lewis was volgens de adressering echter getrouwd met Captain I.N. Lewis en dat deed een belletje rinkelen. In de Eerste Wereldoorlog maakten de geallieerden namelijk veel gebruik van een zogenaamde Lewis-gun, een lichte mitrailleur.



De echtgenoot van de geadresseerde, Captain I.N. Lewis, blijkt inderdaad de later als “colonel” gepensioneerde Isaac Newton Lewis (1858-1931) te zijn, die in 1880 aan de bekende Amerikaanse militaire academie West Point zijn militaire loopbaan begon. Van 1904 tot 1911 (in de periode waarin het enveloppe verzonden werd) was deze Lewis (blijkbaar in 1906 nog als “captain”) gestationeerd aan de Coast Artillery School in Fort Monroe in Virginia, waar hij begon als instructeur en eindigde als directeur.



Lewis was zeer inventief en deed diverse uitvindingen. De laatste drie jaar voor zijn pensionering in 1913, ontwikkelde hij in zijn vrije tijd dit wapen. Omdat de Amerikaanse overheid er niet direct warm voor liep, ging Lewis er overzee de boer mee op. Hij richtte in 1913 in Luik de onderneming “La société Armes Automatique Lewis” op voor de productie van dit wapen. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de productie naar Engeland en Amerika overgebracht en in 1917 waren er al zo'n 50.000 exemplaren



geproduceerd. Ze werden als grondwapen, maar ook in vliegtuigen gebruikt. Van de acht Zeppelins die boven Londen werden neergehaald, zou dat in zeven gevallen met behulp van een Lewis Gun gebeurd zijn.

Over de geadresseerde zelf, mevrouw Lewis, is aanzienlijk minder bekend. Zij trad als Miss Mary Wheatley op 21 oktober 1986 met Lewis in het huwelijk en zij kregen uit dit huwelijk vier kinderen.

De afzender staat niet vermeld op de envelop. Hij is verzonden vanuit "Cold Spring, N.Y.". Dat is een dorpje aan de rivier de Hudson. Recht aan de overkant van deze rivier ligt West Point, zodat de envelop wel door een andere officersvrouw aan haar gestuurd zal zijn. Gezien de datum van verzending, 20 december 1905, zal het vast een Kerstwens geweest zijn.

Ook in een leeg envelopje kan dus een heel verhaal zitten.

Gerrit van der Molen

Met toestemming overgenomen uit de Hertogpost, 28e jaargang nummer 2 van februari 2016, het verenigingsblad van de 's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging.

De abdij van Orval, ofwel de Notre-Dame d'Orval

België kent een rijke historie aan kastelen en abdijen. Zeer bekend mag toch wel worden genoemd de Abdij van Orval. Deze abdij is een zogeheten cisterciënzer-abdij en is gebouwd in het Belgische dorp Villers-devant-Orval, een deelgemeente van Florenville in de provincie Luxemburg. Het klooster is vooral bekend om zijn geschiedenis en geestelijk leven, maar ook om zijn trappistenbier en de typische trappistenkaas.

De geschiedenis van de abdij gaat terug tot het jaar 1070. Kort hiervoor waren de inwoners van Chiny begonnen met de bouw van een kerk. Italiaanse monniken, die zich kort daarvoor hadden gevestigd, hielpen om de bouw van de kerk te voltooien en bouwden er ook een klooster naar de wens van gravin Mathilde van Toscane. De monniken voerden nieuwe leefregels in en de kloosterlingen moesten in het vervolg leven volgens de regels van de kartuizers.

De orde der kartuizers werd in 1084 gesticht door de heilige Bruno van Keulen. Hij was een Duitse priester en heeft ongeveer twintig jaar les gegeven aan de beroemde kathedraalschool van Reims. Een van zijn leerlingen was de latere paus Urbanus II. Bruno werd later bisschop van Grenoble.

Het is een contemplatieve (beschouwelijke) orde van kluisenaars die toch in een gemeenschap willen leven. Hun samenlevingsverbond is een compromis tussen afzondering (kluis) en gemeenschap. Zij verblijven alle dagen in afzondering behalve op zondag. De orde is altijd blijven vasthouden aan haar regel en aan de idealen van haar stichter. In het Latijn worden deze regels en

idealen aangeduid als: numquam reformata, quia numquam reformanda, nimmer hervormd, omdat er nooit hervorming nodig was; of numquam reformata, quia numquam deformata, nimmer hervormd omdat het nooit vervormd is geweest.

Strikt gesproken is een kartuizerklooster een laura, een gemeenschap van kluizenaars. Dit is ook aan de gebouwen te herkennen: aparte kluizenarijen in door muren omsloten tuintjes die door lange gangen met elkaar verbonden zijn. Op een centrale binnenplaats staan doorgaans een kerk en een groot houten kruis. Voor ieder klooster zijn/waren vaste grenzen aangewezen, waarbinnen de monniken zich mochten begeven voor enige ontspanning of een wandeling. Dit gebied moest ver genoeg van de bewoonde wereld af liggen.



Bruno van Keulen



Paus Urbanus II

De kartuizers hebben de naam de strengst levende monniken van het westerse kloosterwezen te zijn. Zelf zullen ze daar waarschijnlijk om glimlachen, al is die reputatie moeilijk te controleren, omdat ze nooit een stap buiten hun kloosters zetten en zelfs hun familie nooit zien en maar sporadisch schriftelijk contact hebben. Ze spreken alleen met elkaar op een wekelijkse wandeling en op feestdagen, en dan nog zeer kort en blijven de rest van de tijd in hun kluis. Ze besteden zeer veel tijd aan het koorgebed, een uitgebreid Officie en dan ook nog dagelijks de getijden van de Heilige Maagd. Aan de andere kant leven ze zeer beschermd tegen het kabaal van de 21e-eeuwse consumptie-maatschappij. Toch staat daar dan weer tegenover dat ze wel zeer betrokken zijn bij de zorgen buiten de kloostermuren. Ze vinden daar zelfs hun bestaansrecht in door met hun gebed het leven van hun medemensen draaglijker te maken. Om toe te treden kent men een bijzonder lang noviciaat, dat meer dan 7 jaar kan duren.

In 1132 kwamen de kartuizers om verschillende redenen in problemen. Graaf Albert van Chiny vroeg aan Bernardus van Clairvaux om de stichting over te nemen. Deze stuurde zeven monniken, afkomstig van de abdij van Trois-Fontaines. De reeds aanwezige kanunniken wijdden de nieuwkomers in in de orde van de kartuizers.



De ruïne van de abdij na de brand

Rond 1252 werd het klooster vernield door een brand. De heropbouw nam ongeveer 100 jaar in beslag. Tijdens de 15e en de 16e eeuw vonden verscheidene oorlogen tussen Frankrijk en naburige regio's plaats wat voor Orval noodlottige gevolgen had. In 1637 werd de abdij opnieuw verwoest, maar ze werd weer opgebouwd.

In 1793 werd de abdij definitief verwoest door troepen van de Franse revolutie, die tegen de macht van de kerk streden. De ruïne met bijbehorende grond werd verkocht en een eeuw lang gebruikt als steengroeve .

De moderne abdij.

In 1926 schonken de toenmalige eigenaars de grond met de opstallen aan een in het leven geroepen stichting: *l'abbaye de Notre Dame d'Orval*, met de bedoeling er een nieuw trappistenklooster op te richten als dochterafdeling van La Grande Trappe.



De nieuwe abdij van Orval

Tussen 1926 tot 1948 werd een geheel nieuwe abdij gebouwd naar het ontwerp van architect Henri Vaes. In 1936 werd Albert-Marie Vander Cruyssen de eerste abt. De eerste monniken waren echter niet afkomstig van La Grande Trappe, maar van de Abdij van Sept-Fons. Zij waren teruggekeerd naar Europa nadat het hen niet was gelukt om in Brazilië een klooster te stichten.

Postzegels.

Om de herbouw van de abdij te kunnen bekostigen werden verschillende inzamelingsactiviteiten gehouden. Met name de Belgische posteries hebben hier aan mee gewerkt. Er werden speciale postzegels met toeslag uitgegeven. De verzamelaars van België onder ons zullen deze uitgaven zeker kennen maar ik noem ze toch maar:



15 september 1928: twee zegels uit een serie t.b.v. het fonds voor de wederopbouw van de Abdij van Orval



19 augustus 1929: zegel uit de serie t.g.v. de eerste steenlegging door Prins Leopold;



in september 1929 werden zegels uit deze serie met een golvende perforatie uitgegeven. De speciale catalogus van België vermeldt geen reden waarom de zegels met perforatie zijn uitgegeven;



15 oktober 1933: een zegel uit de serie t.b.v. het fonds voor de wederopbouw van de abdij



20 juni 1939: idem



1 juli 1941: de zogeheten Monnikenreeks t.b.v. het fonds. Ook werden bij deze emissie 2 velletjes uitgegeven. De beeltenis op de velletjes is gelijk maar de jaartallen 1142 1942 zijn op twee verschillende manieren weergegeven, zowel v.w.b. de kleur als de positie



30 september 1942: een speciaal herdenkingsblad met een oplage van 40.000 exemplaren betreffende de "Heropbouw van Orval". Dit was de laatste dag dat de zegels van de Monnikenreeks mochten worden gebruikt



9 oktober 1943: de serie "Sierletters" t.b.v. het fonds



26 juni 1971: een zegel vanwege het 900-jarig bestaan van de abdij

Ook de kaasmakerij (1931) en de brouwerij (1932) werden opgericht om de nodige financiële middelen te genereren. Toen de herbouw was voltooid werden deze inkomsten beschikbaar gesteld voor sociale en liefdadige doeleinden.

De legende.

Aan de abdij van Orval is de legende verbonden van gravin Mathilde van Toscane. Deze zou omstreeks 1076 bij de bron in het dal van de abdij hebben uitgerust. Toen zij haar handen speels door het water bewoog verloor ze haar trouwring. Deze ring was een aandenken aan haar overleden echtgenoot, Godfried met de Baard. Ze smeekte en bad tot God om hulp. Na haar gebeden keerde ze terug naar de bron. Een forel kwam boven met haar trouwring in de bek. Daarop riep zij uit: "Dit is werkelijk een gouden dal!". In het Latijn: *aurea vallis*. In het Frans: Or vallee. Volgens deze legende is daarom de naam van dat gebied thans Orval.



Gravin Mathilde van Toscane



Godfried met de baard

Uit dankbaarheid besloot ze op deze gezegende plaats een klooster te stichten. De bron heet tegenwoordig de *Mathildebron*. De plaatselijke traditie wil dat elk jong meisje dat een geldstuk in de bron werpt binnen het jaar zal trouwen.



De forel met de ring in de bek staat afgebeeld op het etiket van de flesjes, de glazen en reclamepanelen van het Orval-Trappistenbier

Vanwege zijn uitzonderlijke schoonheid en bijzondere architectuur wordt het klooster van Orval ook wel het 'Versailles onder de kloosters' genoemd.

De meeste trappistenabdijen beschikken over afzonderlijke verblijven voor gasten die voor gebed, meditatie, studie of rust zich een tijdje willen terugtrekken uit hun dagelijkse omgeving. Dat is ook mogelijk in Orval. Bezoekers zijn er welkom, mits ze zich aan enkele regels te houden, zoals het gezamenlijk gebruiken van de maaltijden zonder daarbij te converseren. Het abdijbier dat men er net als de trappisten kan drinken, is overigens met een alcoholpercentage van 3,5 % aanzienlijk lichter dan het commerciële Orvalbier dat een alcoholpercentage heeft van 6,2%. Er bestaat geen verplichting tot het bijwonen van de vaste gebedstijden zoals de metten, lauden enz., maar de kerk, die volgens de regel van Benedictus zeer sober ingericht is, staat altijd voor de gasten open. De gasten verblijven in het gedeelte van de abdij aan de binnenkoer, waar de dagtoeristen niet kunnen komen. De gasten kunnen gebruikmaken van een bibliotheek, van een refter en voor wandelingen van een deel van de bossen die tot het domein van de abdij behoren. Een gastenpater waakt over de gasten. Voor biecht, een gesprek of geestelijke bijstand is er altijd wel een monnik beschikbaar.

Gerrit van der Molen

Lit.: Diverse artikelen uit Wikipedia

De nasleep van de Tweede Wereldoorlog.

Soms kom je in een bak op een beurs een poststuk tegen dat ogenschijnlijk onbelangrijk is en dat je snel weer terug legt, vooral als er geen postzegel of stempel op zit. Dat was me met dit poststuk ook bijna gebeurd tot ik zag dat er een aanduiding Feldpost op stond die doorgestreept was. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid op.

De kaart is verzonden (of niet, want niet afgestempeld) door een bedrijf met de naam Der Rufer in Berlijn en is duidelijk van oudere datum want het oorspronkelijke adres Karl Liebknecht-Str. 2-6 is doorgestreept. In het plat gebombardeerde Berlijn van 1945 is het natuurlijk niet vreemd dat naar een nieuw onderkomen wordt gezocht. Maar er is meer dat op hergebruik van deze kaart wijst. Aan de linkerkant van de adreszijde staan nog de oude gege-

„Der Rufer“

Zielgrad: Wirtschaftswerbung

Post- und Sam.-Nr. Berlin W 35

Postnummer Tiorgartenstraße 28/29

(Berechnung des Truppenteils verboten. Als Diengrad nicht
Schütze, Pionier, Flieger usw. angeben, sondern nur Soldat,
Gefreiter, Leutnant usw.)

DRUCKSACHE

Vtr Person

Offiz. Finken

25 in Broschüre

Kriegsbeleg Nr. 220

Strasse, Postnummer, Gebietsbezirk, Stadtort oder Postfiliale,
Telefonnummer

DER RUFER

Wirtschaftswerbung
(1) MAHLOW b. BERLIN
Karl-Liebknecht-Str. 2-6
Telefon 97 44 01

478

**(Berechnung des Truppenteils verboten. Als Diengrad nicht
Schütze, Pionier, Flieger usw. angeben, sondern nur Soldat,
Gefreiter, Leutnant usw.)**

Datum des Poststempels

Betr.: Ihre Suchanzeige, Chiffre-Nr. 60601517 15

Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage bezüglich Veröffentlichung der von Ihnen aufgegebenen Suchanzeige und teilen Ihnen mit, daß dieselbe in ~~den~~ der unter obiger Chiffre-Nr. ~~voraussichtlich veröffentlicht wird / veröffentlicht ist.~~

Einen genauen Termin können wir nicht angeben, da der Anfall von Suchanzeigen überaus groß ist und jede Anzeige nur nach dem Eingangsdatum eingeschaltet werden kann.

Wir bitten Sie höflichst, sich bis zum Erscheinen der Anzeige zu gedulden.

Hochachtungsvoll
„Der Rufer“
~~Wirtschaftswerbung~~
M. 240

Agros-Buchdruckerei, Berlin SW 68 / 137. 2. 40 0,5.

vens die passen bij een Feldpost-kaart. Ik lees Dienstgrad (rang), Vor- und Zunahme (voor- en achternaam) en Feldpostnummer. Onder de streep staan nog meer instructies: Bezeichnung des Truppenteils verboten. als Dienstgrad nicht Schütze, Pionier, Flieger usw. angeben, sondern nur Soldat, Gefreiter, Leutnant usw.) Vertaald: Verboden het troepenonderdeel te vermelden. Als rang niet aangeven schutter, pionier, piloot enz. maar alleen soldaat, korporaal, luitenant enz.

Alles wijst er op dat we hier te maken hebben met een aan het Duitse leger gerelateerde kaart die na de Tweede Wereldoorlog is hergebruikt voor een ander doel.

Wat dat doel is wordt duidelijk als we de tekstzijde van de kaart wat beter bekijken. De kop geeft al aan dat het gaat om Ihre Suchanzeige (uw zoekadvertentie) die aan dit tijdschrift is opgegeven. Vertaald staat er: *Naar aanleiding van uw aanvraag voor het plaatsen van een zoekadvertentie, delen we u mede dat deze onder het hierboven genoemde nummer zal worden geplaatst.*

Een nauwkeurige termijn kunnen we niet aangeven omdat de stortvloed van zoekadvertenties heel groot is en iedere advertentie alleen in de volgorde van de inleverdatum kan worden verwerkt.

We verzoeken u vriendelijk geduld te hebben tot het verschijnen van de advertentie.

Hoogachtend, Der Rufer

Deze tekst, gecombineerd met het voorafgaande, maakt duidelijk waar dit poststuk voor bedoeld was. Na 1945 heerst er in Duitsland totale chaos. Honderdduizenden mensen zijn verdreven van huis en haard, duizenden steden zijn verwoest en bijna een miljoen soldaten is gesneuveld, krijgsgevangen gemaakt of vermist. Er ontstaat een enorme behoefte uit te zoeken wat er met geliefden, familieleden en vrienden is gebeurd. Daarvoor worden speciale tijdschriften opgezet zoals Der Rufer waarin men een zoekadvertentie kan plaatsen in de hoop dat iemand iets weet van de zoekgeraakte personen en daarvan melding kan maken. Het cijfer geeft het al aan en de tekst verduidelijkt nog eens de enorme aantallen vermisten en daarmee het onvoorstelbare leed dat de overlevenden van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland moeten doormaken. De euforie is voorgoed voorbij, wat rest is het verdriet over de honderdduizenden slachtoffers van wie het lot vaak jaren na de oorlog nog niet bekend is.

Dat maakt zo'n onbeduidend kaartje uit een dubbeltjesbak plotseling weer een boeiende getuige van een stukje geschiedenis uit de jaren na de oorlog.

Een aardige toevoeging aan dit gegeven:
In Berlijn en Bremen staat een standbeeld van Der Rufer gemaakt door Gerhard Marcks, dat de wanhoop bij deze zoektocht vorm geeft.



Op de zuil staat een tekst van Petrarca:

Ich gehe
durch die Welt
und rufe
Frieden, Frieden, Frieden

Ik trek
door de wereld
en roep
vrede, vrede, vrede.

John Tolsma



Postzegels verzamelen
een hobby
voor alle leeftijden



Rietdijk

A° 1919



Postzegel- en Muntveilingen

- Een betrouwbare taxatie van uw verzameling?
- Een hoge opbrengst via een internationale veiling?
- Een gedegen en correcte afwikkeling van uw levenswerk?



Laat **Rietdijk** uw partner zijn!

In april en november telkens een grote postzegelveiling en in juni en december telkens een grote muntveiling.



Wij zijn doorlopend op zoek naar postzegels en munten!



Voor grote inzendingen komen wij graag naar u toe!

Bel: **070-364 79 57**

of mail: **info@rietdijkveilingen.nl**



Adres Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis)
2514 GC 's-Gravenhage

Telefoon **070-364 79 57** (postzegelveiling)
070-364 78 31 (muntveiling)

Fax 070-363 28 93

Internet www.rietdijkveilingen.nl

E-mail info@rietdijkveilingen.nl



Opsporing verzocht

U kent ongetwijfeld dit bekende televisieprogramma waarin getracht wordt om allerlei criminele activiteiten met behulp van het publiek op te lossen. Daarnaast zijn er tegenwoordig apps als “buurtpreventie” waarmee burgers gewaarschuwd worden als er onraad is en waarin hen gevraagd wordt uit te kijken naar mogelijk misdadige elementen in hun omgeving.

Pro Justitia.
N^o. 75.

SIGNALEMENT
VAN

JAN HAAIJING,
onchte Zoon van **KAATJE HAAIJING,** overleden.

Geborteplaats, Gent boven Nijmegen.
Laatste woonplaats, onbekend.
Uitdorm, naar gis 28 jaar.
Beroep, vroeger varensgezel en thans zonder.
Lengte, tamelijk.
Aangezigt, smal.
Voorhoofd, laag.
Oogen, blaauw.
Neus, smal.
Mond, ordinair.
Kin, lang.
Haar, donker bruin.
Wenkbrauwen, idem en zware.
Baard, donker.
Kleur, zwart uitzigt.
Gewone spraak, Hollandsch, tongval Geldersch.
Bijzondere teekenen, zware bakkebaarden.
Gekleed, wit pilo broek en buis, blaauw gestreept boeseroen, donker lakensche pet, schoenen aan de voeten.
Misdaad, diefstal eener schuit, in den nacht van 21 op 22 Mei te Vreeswijk, en den 22 of 23 Mei daaraanvolgende te Nieuwlekkerland in Zuid-Holland verkocht, ter zake waarvan een bevel van aanhouding op den 26 dezer tegen denzelfen is verlcend.
Spreekt Fransch, Duitsch, Engelsch, en kent ook Maleisch.
Heeft voorgegeven Machinist te zijn op eene Fransche Stoomboot, welke in Engeland lag om opgetimmerd te worden.

N^o. 76.

Signalement van een gezocht persoon

Een kleine 200 jaar geleden ging dat nog heel anders. De Officier van Justitie belast met de aanklacht tegen criminele figuren stuurde verzoeken aan de burgemeesters in de omgeving om uit te kijken naar deze lieden. Een prachtig voorbeeld is deze brief die op 29 mei 1844 door Officier van Justitie L.J. Nepveu tot Ameide wordt verzonden aan de burgemeester van Duyts, een klein dorp onder Amersfoort.

Aan den Heere

BURGEMEESTER



*De Officier van Justitie
te Utrecht.*

Duijs.

Voorzijde van de brief

N^o. 76.

Lijst van diverse gestolene goederen.

Een fransch zilver Zakhologie met porseleinen plaat, waarop staat een boompje met een vrouwtje, — een zilveren Horologieketting, bestaande uit vier strengen waarin een hartje, — een dito bestaande uit vijf strengen, waar in een vierkant plaatje, — een bloedcoralen Ketting, met goud slot zijnde een spiegel slot met stiften in het vierkant, een paar platte gouden Bellen, op den 15 April tusschen 9 en 11 ure voordemiddag

Een engelsch zilver Zakhologie met porceleine plaat met romeinsche cijfers bezet, en koperen wijzers, omgeven van eene losse zilveren kast, waar in onderscheidene kleine deukjes waren, en waarin een adresje lag van een horologiemaker in de Mariestraat te Utrecht, zijnde de plaat van het horologie geheel onbeschadigd, voorts aan dit horologie een zilveren ketting van vijf snoeren, doch de middelste met breede schalmen en welke ketting vereenigd was door een zilver plaatje, in het midden vierkant met een staande koe er opgedreven of geklonken, onder aan de ketting een zilver Cachet en dito Slentel, gewoon fatsoen, op welk cachet van onderen met een onbedreven hand gekrabt of gesneden de letters W. B., in den nacht van 16 op 17 Mei 1844.

Lijst van gestolen goederen

Na de opsomming van een aantal verdachten verzoekt hij de gedresseerden "eerstgemelde persoon te doen opsporen, bij ontdekking aan te houden, en

aan hem Officier op te zenden." In dit geval ging het om een jongeman die er van verdacht werd te Vreeswijk een schuit te hebben gestolen en deze te Nieuw-Lekkerland weer te hebben verkocht.

Daarna volgt een "Lijst van diverse gestolene goederen" en tenslotte het verzoek om een opgave van de verblijfplaatsen van een aantal personen omdat die als getuigen voor de rechtbank dienen te verschijnen. Vooral de naam van de eerste is opmerkelijk:



Opspringsverzoek van Wilhelmina of Mijntje Schorteldoek

WILHELMINA of MIJNTJE SCHORTELDOK, geboren op een onbekenden dag en plaats, gevonden den 4den Juli 1825 onder de Bildt, provincie Utrecht. Het lijkt me niet moeilijk te achterhalen waarin deze vondeling gewikkeld was toen ze werd gevonden..... Ze zal er de rest van haar leven hardhandig aan worden herinnerd. Ook nu nog wordt bij vondelingen vaak een referentie gegeven van hun vindplaats of van de datum waarop ze gevonden zijn: iemand met Sinnicolaas als achternaam zal ongetwijfeld op 5 of 6 december zijn gevonden en als je Van Pinksteren of Sintmaarten heet is het ook niet moeilijk gissen.

Naast Mijntje Schorteldoek worden ook Antje Scheffer en de gezusters Dibbing gezocht. Om het zoeken te vergemakkelijken meldt de Officier van Justitie er even bij: "Al deze personen zouden zich hier als publieke vrouwen gedragen hebben, en zouden in de huizen waar de zoodanige hun intrek nemen,

optesporen zijn.” Kortom: Ga de bordelen en hoerenkasten maar af voor deze dames.

U begrijpt het al: de wet op de privacy was in 1844 nog geheel onbekend.

John Tolsma

Herinneringen aan WO I

Omdat het juist 100 jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, besloten mijn vrouw en ik vorig jaar om op weg naar Bretagne de vele oorlogskerkhoven uit WO I nu niet zo maar voorbij te rijden maar om er deze keer eens aandacht aan te besteden. We kozen Ieper als uitgangspunt omdat daar het front vier jaar lang vrijwel helemaal vastlag en de stad volledig verwoest werd. Ieper is weer in volle glorie opgebouwd maar wie zich wil verdiepen in WO I kan er terecht in het indrukwekkende Flanders Museum en 10 km verderop in het pas heropende Memorial Museum Passendale waar de gruwelijke werkelijkheid van deze oorlog zichtbaar wordt. Voor wie zich de omvang van de verliezen, meer dan 1 miljoen doden (!), wil realiseren is een bezoek aan een van de geallieerde oorlogskerkhoven of aan het Duitse kerkhof Lange-mark een must. Bij de binnenkomst van dit laatste kerkhof stuit de bezoeker direct op een massagraf ter grootte van niet meer dan een tennisveld waar 24.000 Duitse soldaten liggen begraven. Van 17.000 van hen zijn de namen bekend, de overige 7000 liggen hier naamloos en hun familie zal nooit weten hoe ze aan hun einde zijn gekomen.



Voorkant kaart 1



Achterkant kaart 1



Voor- en achterkant kaart 2

Met deze wetenschap in het achterhoofd worden brieven en kaarten uit WO I niet zomaar poststukken maar getuigen van een onvoorstelbaar gruwelijke periode uit het begin van de vorige eeuw. Omdat ook onze tentoonstelling van vorig jaar verband hield met dit thema, deze keer aandacht voor een paar kaarten uit die periode.

We beginnen iets eerder. De eerste kaart stamt uit juli 1907 en is gericht aan de milicien S. van Minderhout die deel uitmaakt van de 4e compagnie, 1e bataljon van het regiment Infanterie dat gelegerd was in de legerplaats bij Harskamp. (zie het aankomststemspeel) "Bij Ede" meldt de briefschrijfster, waarschijnlijk zijn zus Elizabeth van Minderhout uit de Keyzerstraat in Den Bosch, er voor alle zekerheid bij. Maar militairen worden nogal eens verplaatst en Van Minderhout is intussen verhuisd naar Breda waar deze kaart dan ook naar wordt verder gestuurd.

Het interessante is dat we waarschijnlijk dezelfde S. van Minderhout tegenkomen als de schrijver van een kaart van 28 okt. 1914, dus tijdens WO I. Hij is dan als militair gelegerd bij de 4e compagnie van de 42 LW Bataljon in Halsteren bij Bergen op Zoom. Nederland was weliswaar neutraal maar dat betekende dat de grenzen zorgvuldig bewaakt moesten worden, zo ook in het zuidwesten van ons land waar de strijd in België in volle hevigheid woedde. Hij is dan of weer opgeroepen als dienstplichtige of het gaat om de beroeps-militair. Dat laatste lijkt niet zo voor de hand te liggen gezien de op de kop staande tekst van de kaart: "Cato, u hebt de groete van ons allen. Daaag!!! Tot ziens. Hopende spoedig."

John Tolsma

Nieuws van "De Postzegelvriend"

Van de penningmeester van de stichting "De Postzegelvriend", de heer Buis uit Alkmaar, kreeg ik het volgende briefje dat ik u niet wil onthouden. Deze stichting zorgt er voor dat kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke of geestelijke beperking één keer per maand een zending postzegels krijgt om hun verzameling aan te vullen of om met anderen te kunnen ruilen. Ze beleven daar veel plezier aan.

De heer Buis schrijft :

Stichting "De postzegelvriend"
p/a Winkelwaard 429
1824 HT Alkmaar

Beste leden van de Philatelistenvereniging "Groningen"

Regelmatig word ik door uw voormalige secretaris, de heer John Tolsma, gebeld met de mededeling dat u weer het een en ander hebt ingeleverd ten bate van onze stichting. Als hij zijn dochter bezoekt, die in Alkmaar woont, rijdt hij langs mijn huis om de spullen af te leveren. Wij zijn altijd benieuwd naar uw schenkingen.

In principe maak ik geregeld een grove indeling van de materialen: afgeweekte en niet afgeweekte zegels van Nederland, afgeweekte en niet afgeweekte zegels van Europese landen en van niet-Europese landen. Is er van een land erg veel materiaal, dan houd ik dat apart. Onze postzegelbeheerder krijgt dan op gezette tijden het door mij verzamelde materiaal (uit andere bronnen krijg ik ook het een en ander) en hij verzorgt dan de verspreiding, via diverse correspondenten verspreid over het hele land, naar onze aangesloten leden. Dat is voor hen iedere maand weer een moment om naar uit te kijken. U zou de blijde gezichten eens moeten kunnen zien!

Namens het bestuur van de stichting en vooral namens alle aangesloten leden wil ik u van harte bedanken voor alle zendingen, die ik via uw (voormalige) secretaris heb mogen ontvangen en hoop in de toekomst nog regelmatig door hem, namens u, verblijd te worden met filatelistisch materiaal.

Met vriendelijke groeten, Ben Buis (penningmeester)

Opmerking: Door de belastingdienst zijn wij erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zodat schenkingen aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.

John Tolsma

Activiteiten in de regio

- 22 okt.: **Roden-Leek**, Dorpshuis Roderweg, Ruilbeurs Fil.Ver. Roden-Leek;
- 29 okt.: 9.30 – 14.30 u; Alg. verzamelbeurs Speeltuinenvereniging **Helpman-Oost**, Groenesteinlaan 16, inl. L. Settelaar, 050-5258358;
- 5 nov.: 9.30 – 15.00 u; **Stadskanaal**, postzegelbeurs gebouw De Rank, Oosterkade 5;
- 5 nov.: 10.00 – 16.00 u, **Drachten**, ruilbeurs PV Drachten, De Utwyk, Oud Ambacht 116, Drachten
- 12 nov.: 10.00 – 15.00 u, **Veendam**, Postzegelbeurs De Dukdalf, De Reede 1;
- 19 nov.: 10.00 – 16.00 u, **Appingedam**, Postzegelruilbeurs ASWA, Burg. Klauckelaan 16;
- 10 dec. 9.30 – 15.00 u, **Winschoten**, ruilbeurs speeltuingebouw Bovenburen, Tromplaan 86.



POSTZEGELVEILING 'LEOPARDI'

Postbus 176
7440 AD NIJVERDAL
Kantooradres:
Rijssensestraat 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
E-MAIL: info@leopardi.nl

Elske twee maanden een grote veiling
in onze EIGEN VEILINGZAAL
Rijssensestraat 203B te Nijverdal

- **KIJKDAGEN:** Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Zaterdag van 11.00 tot 12.30 de z.g. "kleine kavels"
en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, partijen en dozen.

• Vraag de **GRATIS CATALOGUS!**

Tevens renteloze voorschotten op grotere collecties.

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.



Nu ook op internet: www.leopardi.nl



- Elke veiling hebben we een fantastisch aanbod met heel lage startprijzen.
- wie nu niet komt, komt nooit meer.
- Wat is afstand in Nederland?
- Vraag de gratis catalogus
- Kom kijken in onze mooie en ruim opgezette veilingzaal.



VERBODEN
HET ZAKELIJK VERKEER
WIJZIGEN DE VRIJS BV

CORINPHILA

G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR I LDRKRAIL IMV

VEILINGEN IN NEDERLAND SINDS 1974
EN IN ZWITSERLAND SINDS 1926



Puntstempel 1,22
€ 1.700,-



Horizontaal brugpaar
€ 2.000,-



15-dagstempel
€ 15.500,-



Links ongetand
€ 1.700,-



Rechts ongetand
€ 14.500,-

CORINPHILA VEILINGEN BV

HEMBAARDSCHAPLAAN 100
1101 VC AMSTERDAM NEDERLAND
TEL. (+31) (0)20 - 624 97 40
FAX (+31) (0)20 - 624 97 49
INFO@CORINPHILA.NL
WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG

WILHELMSTRASSE 8
8004 ZÜRICH - ZWITSERLAND
WWW.CORINPHILA.CH

VEILINGCATALOGI DIGITAAL VIA ONZE
WEBSITE OF PER POSTI VERKRIJGBAAR

OOK U KUNT PROFITEN VAN ONZE
UITSTEKENDE VERKOOPRESULTATEN

GAARNE GEVEN WIJ U VRUBLIJVEND
ADVIES EN INFORMATIE OVER ONZE
GUNSTIGE VEILINGVOORWAARDEN