

## ***Een hele speciale wereldverzameling***

### **De visie van Hielke Van der Molen.**

We zijn op zoek gegaan naar een filatelist met een hele bijzondere verzameling en kwamen terecht bij Hielke van der Molen in Hoogkerk. Hielke is in 1937 op de lagere school begonnen met het verzamelen van postzegels uit binnen- en buitenland. Zoals zovelen van ons is hij begonnen met een schriftje waar hij de zegels met dikke bruine lijm in plakte. Hij kwam er al snel achter dat de hele wereld verzamelen wat te hoog gegrepen was en heeft zich sindsdien vooral bezig gehouden met het verzamelen van Nederland en Overzee. Op een gegeven moment heb je dan bijna alles en ga je toch weer uitbreiden: dus niet alleen postzegels maar ook stempels, plaatfouten en druktoevalligheden. Je kunt wel zeggen dat dit veel verzamelaars heel bekend in de oren klinkt.

Eenmaal gegrepen door de vele mogelijkheden in de filatelie is hij, eind jaren 80, lid geworden van onze vereniging en direct ook van de plaatfoutengroep. Dit vooral om meer kennis op te doen van plaatfouten en in contact te komen met andere verzamelaars. Het brengt ons nog niet naar de bijzondere verzameling van Hielke. Zijn wens bleef om de hele wereld te verzamelen en daarom heeft hij een wereldverzameling aangelegd op zijn eigen manier. Dit hield in dat hij van ieder land of gebied dat bestaat of heeft bestaan, 1 of 2 zegels probeert in zijn bezit te krijgen. Ik vraag me wel af of je dan niet snel klaar bent want hoeveel landen kunnen dat nu helemaal zijn? Daar vergis ik me grondig in. Hielke pakt, en zeker niet voor de laatste keer, zijn computer erbij en laat me zien hoeveel verschillende landen en gebieden er sinds 1850 allemaal geweest zijn. Een complete wereldgeschiedenis trekt aan ons voorbij. Er zijn toch wel heel veel heel bijzondere landen geweest in de loop van de geschiedenis.

Wie kent bijvoorbeeld nog "Van Diemensland" in het huidige Australië? Van Diemen was de gouverneur van Nederlandsch-Indië, die Abel Tasman in 1642 op ontdekkingsreis stuurde. Grappig is dat Van Diemensland in 1856 van de

Britten de naam van zijn ontdekker kreeg: Tasmanië. Wel net op tijd om Van Diemensland de gelegenheid te geven in 1855 eigen postzegels uit te geven.



*Hielke met de computer waar hij alle gegevens invoert*

We komen op ruim 1200 verschillende landen die postzegels hebben uitgegeven. Wanneer we naar de mappen kijken die de verzameling herbergen, raak ik echt onder de indruk: map naast map staat keurig netjes in de kast. Even voor de beeldvorming: alleen al voor de landen beginnend met de letter B zijn 2 complete mappen nodig.

Ik vraag Hielke waarom hij bijvoorbeeld niet alle eerste uitgaven van ieder land verzamelt. Dat lijkt me ook heel interessant en ik hoorde van iemand die dat probeert. Hielke zegt dat zoiets een hele kostbare aangelegenheid zou worden. De eerste zegels zijn vaak ook de duurste, immers heel oud. Het is niet zijn bedoeling de verzameling als een investering op te vatten. Die tijden zijn er wel geweest, zo in de jaren vijftig en zestig, maar nu toch zeker niet meer.

De verzameling is vooral opgebouwd met postzegels en stem-pels die we in de categorie 5-cent zegels kunnen rangschik-ken. Bij het verzamelen kijkt hij eigenlijk nooit naar prijzen. Als hij op een veiling iets koopt, bepaalt hij eerst wat hij er voor over heeft en dat is het dan. Als een ander meer biedt is dat wat Hielke betreft prima. Het plezier van verzamelen is het belangrijkste, het houdt je bezig en bij de tijd. Een bijkomend voordeel is dat hij, door het opzetten van zijn verzameling, veel meer vaardigheid heeft gekregen in het werken met de computer. Op z'n 84e heeft hij alle informatie over zijn verza-melingen in de computer ingevoerd en maakt hij grote spread-sheets met bijvoorbeeld alle voorkomende stempels van Ne-derlandse plaatsen. Kom er maar eens om op zo'n leeftijd. Zo denkt Gé, de vrouw van Hielke, er ook over. Ze vindt het prima dat hij zo geboeid is door z'n postzegelverzameling. Gezellig aan de tafel, kopje koffie erbij en lekker bezig.